

## **Thông tin mục vụ**

**Mục vụ tháng 01, 02, 03 / 2026 của giáo xứ Thánh Micae Nguyễn huy Mỹ**

*Mừng TẾT BÌNH NGỌ và Năm mới 2026*

**Xin kính chúc :**

**Cha Viện trưởng và quý Đan Sĩ thuộc Đan Viện FATIMA, Orsonnens.**

**Quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy sáu và tất cả tu sĩ nam nữ**

**Quý Ban hành giáo các cộng đoàn trong Giáo Xứ Thánh**

**Micae Nguyễn huy Mỹ và Giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh**

**Quý Ông Bà Anh Chị Em trong các Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam**

**Một năm mới BÌNH NGỌ và Một Năm mới 2026 Bình An và Hạnh Phúc.**

**Mục vụ tháng 01-03- 2026 của giáo xứ Thánh Micae Nguyễn huy Mỹ**

- 03/01/2026 --- 15.00 Lễ Hiền Linh, Thánh Lễ tại Emmenbruecke**
- 04/01/2026 --- 10.30 Lễ Hiền Linh, Thánh Lễ tại Schaan (L)**
- 04/01/2026 --- 15.00 Lễ Hiền Linh, Thánh lễ tại Pfaeffikon**
- 11/01/2026 --- 10.30 Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa, Thánh Lễ tại Egerkingen**
- 11/01/2026 --- 15.30 Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa, Thánh Lễ tại Muttenz**
- 17/01/2026 --- 15.00 CN thứ hai thường niên, Thánh Lễ tại St Gallen**
- 18/01/2026 ---10.30 Chúa nhật thứ hai thường niên, Thánh Lễ tại Bern**
- 18/01/2026 ---15.30 Chúa nhật thứ hai thường niên, Thánh Lễ tại Wikon**
- 25/01/2026 ---15.00 CN thứ ba thường niên, Thánh Lễ tại Obergoesgen**
- 31/01/2026 ---15.00 CN thứ bốn thường niên, Thánh Lễ tại Winterthur**
- 01/02/2026 --- 10.30 CN thứ bốn thường niên, Thánh Lễ tại Schaan (L)**
- 01/02/2026 --- 15.00 CN thứ bốn thường niên, Thánh lễ tại Pfaeffikon**
- 07/02/2026 --- 15.00 CN thứ năm thường niên, Thánh Lễ tại Emmenbruecke**
- 14/02/2026 --- 15.30 CN thứ sáu thường niên, Thánh Lễ tại Faellanden**
- 15/02/2026 --- 10.30 CN thứ sáu thường niên, Thánh Lễ tại Bern**
- 15/02/2026 --- 15.30 CN thứ sáu thường niên, Thánh Lễ tại Muttenz**
- 22/02/2026 --- 15.00 CN thứ nhất Mùa chay, Thánh Lễ tại Obergoesgen**
- 28/02/2026 --- 15.00 CN thứ hai Mùa chay, Thánh Lễ tại St. Gallen**
- 01/03/2026 --- 10.30 CN thứ hai Mùa chay, Thánh Lễ tại Schaan (L)**
- 01/03/2026 --- 15.00 CN thứ hai Mùa chay, Thánh lễ tại Pfaeffikon**
- 07/03/2026 --- 15.00 CN thứ ba Mùa chay, Thánh Lễ tại Emmenbruecke**
- 08/03/2026 --- 10.30 CN thứ ba Mùa chay, Thánh Lễ tại Egerkingen**
- 08/03/2026 --- 15.30 CN thứ ba Mùa chay, Thánh Lễ tại Muttenz**
- 14/03/2026 --- 15.00 CN thứ bốn Mùa chay, Thánh Lễ tại Duebendorf**
- 15/03/2026 --- 10.30 CN thứ bốn Mùa chay, Thánh Lễ tại Bern**
- 15/03/2026 --- 16.00 CN thứ bốn Mùa chay, Thánh Lễ tại Kriens**
- 21/03/2026 --- 15.00 CN thứ năm Mùa chay, Thánh Lễ tại St. Gallen**
- 22/03/2026 --- 15.00 CN thứ năm Mùa chay, Thánh Lễ tại Lugano**
- 29/03/2026 --- 15.00 CN Lễ Lá, Thánh Lễ tại Obergoesgen**

## **Lễ Hiển Linh (Mt. 2,1-12)**

**1** Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,<sup>2</sup> và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."<sup>3</sup> Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.<sup>4</sup> Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.<sup>5</sup> Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:<sup>6</sup> "Phần người, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, người đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì người là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

**7** Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.<sup>8</sup> Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."<sup>9</sup> Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.<sup>10</sup> Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.<sup>11</sup> Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.<sup>12</sup> Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

Chúa Giê-su là ánh sáng. Trong dịp lễ Giáng sinh, Ngài đã chiếu sáng các nhà thờ và các gia đình tín hữu. Nhưng Ngài còn muốn là ánh sáng cho tất cả mọi người nữa. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh, hôm nay các nhà chiêm tinh đến Bêlem tôn thờ Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta hãy thờ lạy Chúa Hài Nhi và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết:

**1/** Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đường và đã gặp được Hài Nhi Giê-su. Xin cho Hội Thánh luôn là ánh sao dẫn đường cho mọi người tìm đến cùng Chúa là Ánh Sáng của trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.

**2/** Các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến cho Chúa Giê-su Hài Đồng. Xin cho các Kitô hữu biết dâng lên Chúa kho tàng quý báu nhất là chính cuộc đời mình, để Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Người. Chúng con cầu xin Chúa.

**3/** Khi đến Giêrusalem, các nhà chiêm tinh đã tìm hiểu về Hài Nhi Giê-su. Xin cho những ai đang thành tâm tìm hiểu Chúa, được Thần Khí Chúa soi dẫn, để họ gặp gỡ, hiểu biết, yêu mến, và tin theo Người. Chúng con cầu xin Chúa.

**4/ Chúa tỏ mình ra cho hết thảy mọi người, nhưng chỉ có các nhà chiêm tinh nhận ra được dấu chỉ của Chúa. Xin cho mỗi người cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua các biến cố vui buồn trong cuộc sống, để trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa để cuộc đời chúng con trở nên ánh sáng soi đường cho mọi người tìm về với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.**

## **LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA (Mt. 3,13-17)**

**<sup>13</sup> Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.<sup>14</sup> Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!"<sup>15</sup> Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.<sup>16</sup> Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.<sup>17</sup> Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."**

### **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, hôm nay Thánh Gioan tẩy giả đã khiêm tốn cho mình không xứng đáng cời dép của Đức KITO. Chúng ta hãy noi gương Thánh Gioan sống thực thi đức khiêm nhường đối với tất cả mọi người.**

**1.Lạy Cha xin ban cho mọi tín hữu ý thức rằng : nếu không có lòng khiêm nhường thật sự thì không thể nên Thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết hết lòng say mê tập luyện nhân đức này. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2-Lạy Cha xin ban cho các vị lãnh đạo tinh thần trong Hội Thánh biết luôn sống ý thức giống như thái độ khiêm nhường của Đức KITO : hạ mình rửa chân cho các tông đồ Chúng con cầu xin Chúa.**

**3.Chúa Giesu khi chịu phép rửa đã mặc khải Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con là những người đã được rửa tội, biết luôn hợp nhất trong việc tôn thờ Chúa và phục vụ Hội Thánh Người với tinh thần con cái thảo hiền. Chúng con cầu xin Chúa**

**4.Lạy Chúa, xin đưa vào quê hương vĩnh cửu những người khi còn sống đã biết sống theo chân lý Chúa truyền ban mà nay đã lìa cõi thế, hầu được hưởng Thánh nhan muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa**

**Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín rằng : khi chúng con muốn tỏ mình ra, thì Chúa ẩn mình đi, và khi chúng con ẩn giấu mình thì Chúa mới tỏ hiện ra. Chúng con cầu xin nhờ Đức KITO Chúa chúng con. Amen**

## **CN thứ hai thường niên (Gioan 1,29-34)**

*29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.<sup>30</sup> Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi.<sup>31</sup> Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước."<sup>32</sup> Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.<sup>33</sup> Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Người thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."<sup>34</sup> Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."*

### **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

*Từ hôm nay bắt đầu mùa thường niên : Phục vụ muốn dẫn chúng ta từng bước đồng hành với Chúa Giêsu. Việc đầu tiên là phải biết Đấng mà mình đồng hành là ai. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. Vậy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:*

*1/ "Người là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi người". Xin cho các vị Chủ chăn biết đem đời sống yêu thương và phục vụ để giới thiệu Chúa cho muôn người, hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa.*

*2/ "Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta". Xin cho các Kitô hữu luôn được đầy tràn ân sủng của Chúa, để họ biết đem nguồn bình an đến cho muôn người qua cách sống bác ái và yêu thương của họ. Chúng con cầu xin Chúa.*

*3/ "Tôi đã thấy và tôi làm chứng". Xin cho các nhà truyền giáo cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa tình yêu, để các ngài hằng say làm chứng về Chúa một cách nhiệt thành. Chúng con cầu xin Chúa.*

*4/ "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Thánh Gioan Tiền Hô, giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết Người, để họ được kết hợp với đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.*

*Lạy Chúa Giêsu, xưa Thánh Gioan Tiền Hô đã làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân. Xin Chúa ban ơn, giúp chúng con cũng biết noi gương thánh nhân, sẵn sàng giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết Chúa bằng một đời sống hy sinh, yêu thương, và phục vụ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.*



## **CN thứ ba thường niên (Mt. 4,12-23)**

***12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.<sup>13</sup> Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Do-vu-lun và Náp-ta-li,<sup>14</sup> để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:<sup>15</sup> Ngày đất Do-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!<sup>16</sup> Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.<sup>17</sup> Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."***

***18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.<sup>19</sup> Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."<sup>20</sup> Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.<sup>21</sup> Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.<sup>22</sup> Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.<sup>23</sup> Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân***

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

***Anh chị em thân mến, Đức Giesu là ánh sáng thế gian. Người đã mang ánh sáng thần linh của Người xuống trần gian để chiếu soi cho những ai đang còn trong bóng tối tử thần. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, luôn bước đi trong ánh sáng của Người***

***1.Lạy Chúa, xin gìn giữ Đức Thánh Cha LEO và các Đức Giám mục, trong tình hiệp thông, để các ngài luôn phục vụ dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa..***

***2.Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho lời rao giảng của Hội Thánh : Hãy hối cải vì nước Trời đã gần đến ; được mọi người lưu tâm và tích cực sống. Chúng con cầu xin Chúa.***

***3.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn hâm mộ và học hỏi Lời Chúa, và nhận thức Lời Chúa luôn thích hợp với mọi người, mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin Chúa.***

***4.Thánh Phaolo dạy rằng : Đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn trung thành thực hiện lời khuyên dạy này. Chúng con cầu xin Chúa.***

**Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con phải sám hối, đổi mới đời sống để trở nên hoàn thiện hơn. Xin Chúa ban cho chúng con luôn có lòng sám hối thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức KITO Chúa chúng con. Amen.**

## **CN thứ bốn thường niên (Mt. 5, 1-12a)**

**1** Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.**2** Người mở miệng dạy họ rằng:**3** "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.**4** Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.**5** Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.**6** Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.**7** Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.**8** Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.**9** Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.**10** Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.**11** Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.**12** Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

### **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, Tám Mối Phúc là đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc Nước Trời. Tin tưởng vào lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:**

**1/ "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện". Xin cho các vị Chủ chăn sống trọn tinh thần Tám Mối Phúc Thật, để các ngài hướng dẫn đoàn chiên đến hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2/ "Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính". Xin cho các nhà truyền giáo đang gặp phải những chống đối, biết chấp nhận thập giá Chúa như món quà Thiên Chúa trao tặng để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3/ "Phúc cho những ai biết xót thương". Xin cho các Kitô hữu biết chia sẻ niềm đau, nỗi thống khổ với những ai gặp bất hạnh, vì chính họ cũng cần được Thiên Chúa xót thương. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4/ "Phúc cho những ai xây dựng hòa bình". Xin cho mỗi người trong cộng đồng giáo xứ chúng ta, biết đem bình an đến cho mọi người, bằng những lời an ủi và cử chỉ thân thiện, để đáng được gọi là con Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn trung thành sống theo Tám Mối Phúc mà Chúa đã dạy, để chúng con đáng được hưởng gia nghiệp Nước Trời Chúa hứa ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.**

## **CN thứ năm thường niên (Mt. 5,13-16)**

**13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.<sup>14</sup> "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.<sup>15</sup> Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.<sup>16</sup> Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.**

### **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Với quyết tâm sống lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:**

**1/ "Sự sáng của người tỏ rạng như hừng đông". Xin cho các vị Chủ chăn được Chúa đồng hành, để lời giảng dạy cùng với đời sống đạo đức của các ngài, trở thành ánh sáng soi dẫn nhân loại khỏi đi lầm đường lạc lối. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2/ "Các con là sự sáng thế gian". Xin cho các Kitô hữu biết thực hiện đức bác ái với một tinh thần mến yêu, để qua họ nhiều người nhận biết và tin theo Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3/ "Lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào sự khôn ngoan của loài người". Xin cho các nhà truyền giáo biết cậy dựa vào Chúa, để các ngài luôn là những chứng nhân nhiệt thành cho Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4/ "Sự sáng của các con cũng phải chiếu giải ra trước mặt thiên hạ". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống đúng vai trò ở giữa thế gian như đèn thắp sáng trên giá cao, để sự hiện diện và hoạt động của chúng ta làm cho mọi người tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con sống đúng vai trò là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.**

## **CN thứ sáu thường niên (Mt. 5,17-37)**

**17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.<sup>18</sup> Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.<sup>22</sup> Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.<sup>23</sup> Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,<sup>24</sup> thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.<sup>25</sup> Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.<sup>26</sup> Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.<sup>27</sup> "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.<sup>28</sup> Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.<sup>29</sup> Nếu mắt phải của anh làm có cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.<sup>30</sup> Nếu tay phải của anh làm có cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.<sup>31</sup> "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.<sup>32</sup> Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.<sup>33</sup> "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.<sup>34</sup> Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.<sup>35</sup> Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.<sup>36</sup> Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.<sup>37</sup> Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.**

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến,**

**Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật và dẫn đưa con người đến sự toàn thiện mà hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Với tâm tình tạ ơn và yêu mến luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:**

**1. “Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh được mặc lấy tinh thần mới của Đức Kitô; nhờ đó mọi giáo huấn của các ngài luôn thấm đượm tình bác ái. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2. “Ai tuân giữ các giới răn và dạy người ta làm như thế thì được coi là cao cả trong Nước Trời”. Xin cho các Kitô hữu ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để khi tìm hiểu và suy niệm giới luật Chúa, họ tuân giữ không phải chỉ vụ luật hay hình thức, nhưng do lòng yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3. “Có thì nói có, không thì nói không”. Xin cho các bạn trẻ luôn giữ được tâm hồn trong sạch, ngay thẳng trước những quyến rũ của những đam mê thế tục. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4. “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống chân thật với Chúa và chân thành với nhau, để xứng đáng là con cái của Chúa và đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa, xin chúc lành cho những ước nguyện của chúng con, và giúp chúng con luôn trung thành tuân giữ luật Chúa truyền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen**

## **CN thứ nhất Mùa chay (Mt. 4,1-11)**

**1** Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.**2** Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.**3** Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!"**4** Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."**5** Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,**6** rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."**7** Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người."**8** Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,**9** và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."**10** Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."**11** Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Mùa Chay Thánh để mời gọi chúng ta trở về, và thanh tẩy tâm hồn để đón mừng Đại Lễ Vượt Qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:**

- 1. "Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra". Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết yêu mến và trung thành rao giảng Lời Chúa, để mang lại những lợi ích thiêng liêng cho đoàn chiên. Chúng con cầu xin Chúa.**
- 2. "Người đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa người". Xin cho các Kitô hữu luôn biết sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa giúp, mà vượt thắng được những cám dỗ và thử thách của ma quỷ. Chúng con cầu xin Chúa.**
- 3. "Tin trong lòng thì sẽ được nên công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi". Xin cho những ai đang gặp khó khăn, đau khổ, biết vững lòng tin tưởng, trông cậy vào tình thương, quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**
- 4. "Người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa người". Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn trung thành thờ phượng Chúa bằng đời sống chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích, và sống bác ái với nhau. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng con đổi mới đời sống. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa, mà can đảm chiến đấu, hầu chiến thắng những cám dỗ trong đời sống hằng ngày, theo gương Đức Giêsu. Đáng hàng sống và hiển trị muôn đời. Amen**

## **CN thứ hai Mùa chay (Mt.17,1-9)**

**1** Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.**2** Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.**3** Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.**4** Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."**5** Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"**6** Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.**7** Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!"**8** Các ông ngược mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.**9** Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."

### **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã tỏ vinh quang cho ba môn đệ trên Núi Tabor nhằm củng cố niềm tin cho các ông trước cuộc khổ nạn. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:**

**1/ Trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn can đảm và trung thành vác thập giá của bản phận hằng ngày, để các ngài đáng được hưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2/ Chúa vẫn tỏ mình ra cho chúng ta trong cuộc sống qua những người anh em nghèo khổ. Xin cho các Kitô hữu nhận ra gương mặt của Chúa nơi tha nhân, nhất là những người đau khổ và bất hạnh, để chia sẻ, yêu thương, và nâng đỡ họ. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3/ Đau khổ vì chiến tranh, bạo lực, bất công; bất hạnh vì bệnh tật, nghèo đói, vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhân loại. Xin cho những ai đang gặp thử thách, được Chúa nâng đỡ ủi an, để họ có thêm nghị lực, niềm tin và hy vọng. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4/ Chúa Cha đã công nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu, và dạy chúng ta vâng nghe Lời Người. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết yêu mến, hăng say học hỏi, và thực hành Lời Chúa, để xứng đáng là con yêu dấu của Người. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin kiên vững, để chúng con luôn biết tin thác vào Chúa, và đứng vững trước mọi khó khăn thử thách của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.**

## **CN thứ ba Mùa chay (Gioan 4, 5-42)**

Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.<sup>6</sup> Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỗi một, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.<sup>7</sup> Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!"<sup>8</sup> Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.<sup>9</sup> Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.<sup>10</sup> Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."<sup>11</sup> Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?<sup>12</sup> Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."<sup>13</sup> Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.<sup>14</sup> Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."<sup>15</sup> Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước."<sup>16</sup> Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây."<sup>17</sup> Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải,<sup>18</sup> vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng."<sup>19</sup> Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. .."<sup>20</sup> Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa."<sup>21</sup> Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.<sup>22</sup> Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.<sup>23</sup> Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.<sup>24</sup> Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."<sup>25</sup> Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."<sup>26</sup> Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."<sup>27</sup> Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?"<sup>28</sup> Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:<sup>29</sup> "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?"<sup>30</sup> Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.<sup>31</sup> Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa."<sup>32</sup> Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết."<sup>33</sup> Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho

**Thầy rồi chẳng? "34 Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngược mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hờ vui mừng.37 Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng!38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa.42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."**

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Hôm nay chúng ta họp nhau lại như dân do thái ngày xưa trong sa mạc. Họ đã trải qua nhiều gian khổ, nhất là cái khổ thiếu nước. Trong sa mạc của cuộc sống ngày nay, chúng ta cũng chịu nhiều gian khổ và cũng cảm thấy khát, khát vì biết bao ước vọng không được thỏa mãn. Lời Chúa hôm nay cho biết Đức Giêsu là nguồn nước hằng sống. Vậy chúng ta hãy đến với Ngài và mở rộng lòng ra để Ngài giải khát cho chúng ta. Thiên Chúa ban Nước Hằng Sống là Con Một của Người cho chúng ta, để chúng ta được sống mãi. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời khẩn nguyện:**

**1/ Hội Thánh đã được lãnh nhận Nước Hằng Sống là Chúa Giêsu. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, biết đem Chúa là Nước Hằng Sống đến cho con cái, cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2/ Chúa dùng Mùa Chay Thánh để thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho các Kitô hữu được Chúa Thánh Thần biến đổi, để trở nên những con người mới, biết thờ phượng Chúa trong tâm hồn, cũng như rao giảng về Chúa qua đời sống bác ái của mình. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3/ Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình thực thi bác ái trong Mùa Chay Thánh. Xin cho có nhiều người biết quảng đại chia sẻ và giúp đỡ những anh chị em túng nghèo, để họ có được cuộc sống sống xứng với nhân phẩm của mình. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4/ Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo cho nhân loại biết về Tình Yêu Cứu Độ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong Mùa Chay Thánh này, biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để chúng ta quay về, hoán cải, sống chứng tá Tin Mừng như người phụ nữ Samari xưa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa, Chúa Giêsu Kitô Con Chúa đã dạy chúng con phải biết thờ phượng Chúa trong Thần Khí và Sự Thật. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện, và giúp chúng con luôn biết lắng nghe và sống theo lời dạy của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.**

## **CN thứ bốn Mùa chay (Gioan 9,1-41)**

**1** Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.**2** Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?"**3** Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh."**4** Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.**5** Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian."**6** Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xúc vào mắt người mù,**7** rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

**8** Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?"**9** Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!"**10** Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?"**11** Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xúc vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.'"**12** Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."

**13** Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu.**14** Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát.**15** Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy."**16** Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ.**17** Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!"**18** Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.**19** Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?"**20** Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.**21** Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được."**22** Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.**23** Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."**24** Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi."**25** Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!"**26** Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?"**27** Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn

không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? " <sup>28</sup> Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mà mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. <sup>29</sup> Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến." <sup>30</sup> Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! <sup>31</sup> Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. <sup>32</sup> Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. <sup>33</sup> Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." <sup>34</sup> Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? " Rồi họ trực xuất anh.

<sup>35</sup> Đức Giê-su nghe nói họ đã trực xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không? " <sup>36</sup> Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? " <sup>37</sup> Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." <sup>38</sup> Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. <sup>39</sup> Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! " <sup>40</sup> Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao? " <sup>41</sup> Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn! "

## LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...

Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Ánh Sáng thế gian, dẫn đưa nhân loại đến nguồn ánh sáng đức tin, tìm về với Thiên Chúa là Cha Nhân Ái. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ muôn dân. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh được ơn hoán cải và biến đổi, để Hội Thánh ngày càng nhiệt thành làm chứng cho Chúa, và trở nên dấu chỉ ơn cứu độ cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.
2. Bệnh đui mù về tinh thần khiến con người không còn nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân. Xin cho các Kitô hữu được Chúa chữa lành căn bệnh mù lòa tinh thần, để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo khổ. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng muôn dân. Xin cho những ai đang đi trong bóng đêm tội lỗi, biết khiêm tốn và can đảm đến gặp Chúa, với lòng sám hối, tin tưởng, yêu mến, để được Người dẫn vào nguồn sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Anh mù trong bài Tin Mừng đã mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được ơn nhận ra Chúa yêu

**thương mình, luôn biết nỗ lực sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, là sống bác ái yêu thương. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con có thể sống trọn tình với Chúa, và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.**

## **CN thứ năm Mùa chay (Gioan 11,1-45)**

<sup>1</sup> Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.<sup>2</sup> Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô.<sup>3</sup> Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng."<sup>4</sup> Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh."<sup>5</sup> Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.<sup>6</sup> Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.<sup>7</sup> Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!"<sup>8</sup> Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?"<sup>9</sup> Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời.<sup>10</sup> Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"<sup>11</sup> Nói những lời này xong, Người bảo họ: "La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây."<sup>12</sup> Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại."<sup>13</sup> Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường.<sup>14</sup> Bấy giờ Người mới nói rõ: "La-da-rô đã chết.<sup>15</sup> Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy."<sup>16</sup> Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"<sup>17</sup> Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.<sup>18</sup> Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số.<sup>19</sup> Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.<sup>20</sup> Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.<sup>21</sup> Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.<sup>22</sup> Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."<sup>23</sup> Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại!"<sup>24</sup> Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."<sup>25</sup> Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.<sup>26</sup> Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"<sup>27</sup> Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."<sup>28</sup> Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đây!"<sup>29</sup> Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su.<sup>30</sup> Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người.<sup>31</sup> Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.<sup>32</sup> Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."<sup>33</sup> Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.<sup>34</sup> Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ

trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem."<sup>35</sup> Đức Giê-su liền khóc.<sup>36</sup> Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!"<sup>37</sup> Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?"<sup>38</sup> Đức Giê-su lại thỏ thẻ trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.<sup>39</sup> Đức Giê-su nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày."<sup>40</sup> Đức Giê-su bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"<sup>41</sup> Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con."<sup>42</sup> Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."<sup>43</sup> Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!"<sup>44</sup> Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."<sup>45</sup> Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào Lời Chúa và tình yêu của Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:**

**1. "Ta sẽ cho các ngươi Thần Trí của Ta và các ngươi sẽ được sống". Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh được tràn đầy ơn khôn ngoan của Thánh Thần, để các ngài dẫn dắt đoàn chiên Chúa đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2. Chết là đi vào một đời sống mới. Xin cho mọi dân mọi nước luôn biết tìm kiếm và nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống đời sau, qua việc nỗ lực sống bác ái, yêu thương trong đời sống hiện tại. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3. Đứng trước những khổ đau chết chóc của kiếp người, Chúa Giêsu đã phải rơi lệ. Xin cho các Kitô hữu luôn biết quan tâm, chia sẻ vui buồn với người khác, bằng tấm lòng cảm thông và chân thành của mình, để cuộc sống luôn thấm đượm tình Chúa và tình người. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4. Được sống trong tình thương của Chúa, đó là một ân huệ nhưng không và vô giá. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhận ra tình yêu thương Chúa dành cho mình qua từng ngày sống, để biết đáp lại tình thương của Người, bằng cách sửa đổi bản thân mỗi ngày nên tốt hơn. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá, và đã sống lại hiển vinh. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng**

***con biết lắng nghe Lời Chúa mà hết lòng sống theo lời Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.***

## **CN Lễ Lá (Mt. 27, 11-54)**

<sup>11</sup> Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Đức Giê-su trả lời: "Chính ngài nói đó."<sup>12</sup> Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng.<sup>13</sup> Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?"<sup>14</sup> Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.<sup>15</sup> Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn.<sup>16</sup> Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba.<sup>17</sup> Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: "Các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?"<sup>18</sup> Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.<sup>19</sup> Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy."<sup>20</sup> Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su.<sup>21</sup> Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Ba-ra-ba!"<sup>22</sup> Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!"<sup>23</sup> Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!"<sup>24</sup> Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!"<sup>25</sup> Toàn dân đáp lại: "Máu hấn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!"<sup>26</sup> Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.<sup>27</sup> Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người.<sup>28</sup> Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ,<sup>29</sup> rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!"<sup>30</sup> Rồi chúng khắc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.<sup>31</sup> Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.<sup>32</sup> Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người.<sup>33</sup> Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ,<sup>34</sup> chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống.<sup>35</sup> Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.<sup>36</sup> Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.<sup>37</sup> Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái."<sup>38</sup> Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.<sup>39</sup> Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu<sup>40</sup> vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!"<sup>41</sup> Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói:<sup>42</sup> "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en!

**Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!**<sup>43</sup> **Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa!"**<sup>44</sup> **Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.**<sup>45</sup> **Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.**<sup>46</sup> **Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"**<sup>47</sup> **Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a!"**<sup>48</sup> **Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống.**<sup>49</sup> **Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không!"**<sup>50</sup> **Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.**<sup>51</sup> **Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ.**<sup>52</sup> **Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.**<sup>53</sup> **Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người.**<sup>54</sup> **Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."**

## **LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN...**

**Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta, đã nói: "Một khi được nâng lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi". Với ước muốn được cùng chia sẻ chén đắng với Chúa, chúng ta cùng nguyện xin:**

**1. Hội Thánh mời gọi con cái mình cùng bước theo Đức Giêsu trên con đường thương khó. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, biết can đảm vác thập giá của bản phận và trách nhiệm, mà theo chân Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin Chúa.**

**2. Trên thế giới ngày nay, ngày càng có nhiều người thích hưởng thụ và ngại hy sinh. Xin cho các Kitô hữu biết quan tâm, chia sẻ của cải, và nâng đỡ những anh chị em nghèo khổ bất hạnh. Chúng con cầu xin Chúa.**

**3. Phải qua thập giá mới đến vinh quang. Xin cho các bạn trẻ công giáo ý thức được giá trị của đau khổ, để can đảm vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.**

**4. Tuần Thánh, đặc biệt Tam Nhật Vượt Qua, là thời gian quan trọng nhất trong năm Phụng Vụ. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức được tầm quan trọng của Tuần Thánh, để tích cực và sốt sắng tham dự những cử hành phụng vụ, hầu cảm nghiệm sâu xa tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.**

**Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá. Xin cho chúng con ơn can đảm để đón nhận và vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.**